

M A G A Z I N E
GROENE GORDEL & HAGELAND

Een magazine
boordevol inspiratie
voor uitstapjes in
Vlaams-Brabant.



WANDELSPECIAL
met uitneembare
wandelroutes!

**MET BEN EN OTIS
NAAR DE MYSTERIEUZE
BOSSEN**

#dewandelprovincie



**GOUDKOORTS
IN DE KEUKEN**



WANDEL JE MEE?



**TIJDREIZEN IN
DE MERODE**



**VLAAMS-
BRABANT**

kruispunt van vele werelden

#19 NAJAAR 2020

WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE

INHOUD

- 4** **Mysterieuze bossen**
- 6** **Goudkoorts in de keuken**
- 7** **#dewandelprovincie**
- 20** **Tijdreizen in de Merode**
- 22** **Wannderful Leuven**
- 24** **Familiezondag in Belevingscentrum '14-'18!**
- 25** **Stoerdoenerij in het Sven Nys Cycling Center**
- 26** **Wandelvakanties in Vlaams-Brabant**



20



7



6



4

COLOFON Dit magazine is een initiatief van Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1, 3010 Leuven, O.N.: 0422.667.404 – RPR Leuven | oktober 2020 | Vormgeving: Absoluut | Copywriting: Bart Claes (www.wartaal.be) | Foto's: Lander Loeckx, Provincie Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaams-Brabant, Jokko, Bosk by, Karl Bruninx, Tim Buelens, Liefst Leuven, Raf Verstraete, Dorien Draps, Britt Jonckers, Dieter Cox, Luc Larivière, Nicki Van Poele, Noël Beelen, Ann Vandenbergh, Poppr, Monopoly Koers, Het Verblijf, B&B Nokernote, B&B Louis 1924, Hotel Pluimpapaver, Rosario, De Kaai | Cartografie: Elke Feusels | Druk: Bredero Graphics | ISSN-2466-6513 | Deze publicatie is met de grootste zorg samengesteld. Toerisme Vlaams-Brabant vzw is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen en/of onnauwkeurigheden in de opgenomen gegevens. | Beleidsverantwoordelijke: Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.



22



26



Wij weten van wandelen

Onze slogan gezien? Klinkt goed, niet? Het zegt het ook helemaal, want in Vlaams-Brabant wandelen we graag en veel. En we hebben daar elk zo onze redenen voor.

Voor Dorien is wandelen herademen. Een tijd voor haarzelf en haar gedachten terwijl de bladeren dwarrelen. Britt is het liefst met haar kinderen op bonte ontdekkingstocht, langs ravotplekken en kastelen. Noël houdt van de open landschappen en de rust van de natuur. Dieter snakt naar het avontuur. Soms verdwijnt hij meerdere dagen van de wereld, met zijn tent op de rug. Luc is een sociaal beestje en luistert naar de verhalen en de mensen van de streek. Nicky wil bewegen, met haar elektrische rolstoel zoekt ze de extra toegankelijke paden op.

Wij weten welke mysterieuze bossen het mooist kleuren in de herfst. De open velden waar je helemaal kan uitwaaien. De haltes die je niet links kan laten liggen. Waar het erfgoed en de verhalen je verrassen, welke paden er tussen de huizen van het dorp te ontdekken zijn, waar ze je de lekkerste smaken van de streek serveren. En we vertellen je daar graag alles over in dit nieuwe magazine van #dewandelprovincie. Want ja, wij weten van wandelen.

Tot binnenkort!

Monique Swinnen

Voorzitter Toerisme
Vlaams-Brabant



DE BOOMEN



Ben Roelants en zoon Otis verkennen de mysterieuze bossen

Otis (8) balanceert op een tak, wel tien meter hoog in een boom. Papa Ben Roelants kijkt toe, veilig met twee voeten op de grond. Hij reisde als reporter de wereld rond maar voor avontuur hoeft hij niet ver te gaan. De klimbomen in de Vlaams-Brabantse bossen zijn ver genoeg.



Extra magie

Zin in extra magie in onze mysterieuze bossen van de Groene Gordel. Schrijf je in voor één van onze Mysterieuze besevenementen op



www.toerismevlaamsbrabant.belbos

Een fiets en de zwerige bospaden van het Mollendaalbos in Bierbeek. Meer heeft Otis niet nodig om zich helemaal uit te leven. Hij vliegt zowat de hellingen af, davert over boomwortels en glijdt door de modder. Om dan weer puffend naar boven te trappen, het volgende bergje op. 'Mountainbiken is voor watjes', lacht papa Ben. 'Wij kozen voor de gravelbike. Perfect voor dit bos, waar de kleine paden en de rechte dreven elkaar afwisselen.'

De geur van het herfstbos is heerlijk. Als ze helemaal uitgewaaid weer aan het vertrekpunt staan, zien hun fietsen er niet uit. Gelukkig is er aan cultuurcentrum De Borre een fietsdouche. Even flink afspreiten en de tweewielers kunnen de auto in.

Calzone

Van al dat racen hebben ze honger gekregen. 'Wie heeft er zin in pizza?' Otis natuurlijk! De Ruisbroekmolen is niet alleen een prachtige, middeleeuwse watermolen in hartje Bierbeek, je kan er ook pizza's bakken in een echte stenen pizzaoven. Ben en Otis beleggen hun pizza's rijkelijk met de lekkerste verse groenten, maar dan begint het moeilijke werk. De pizza moet geregeld gedraaid worden in de oven, zodat die aan alle kanten gelijkmatig bakt.

Bij Ben gaat het mis. 'Gebroken', jammert hij. 'Het ergste dat een pizzabakker kan overkomen. Maar om dat te verdoezelen, hebben de Italianen de calzone uitgevonden denk ik. Dubbelgevouwen smaakt het ook lekker.'

Boomklimmen

Wie klom er als kind niet graag in een boom? In het Zoetwaterpark in Oud-Heverlee heeft de organisatie Bosk Buitensport enkele uit de kluiten gewassen bomen uitgerust met klimgrepen. Je kan er wel tien meter hoog in klauteren. Otis heeft zijn veiligheidsharnas nog maar net aan of hij zit al enkele meters hoog in een boom. 'Voorzichtig, toch', zegt papa Ben, veilig op de grond. 'Het is zalig om hem zo te zien klimmen. Zelf naar boven? Neen, dank u. Heel dik zien die takken er toch niet uit.' Aan de overzijde van de vijvers van het Zoet Water – de vijf vijvers aan de rand van Meerdaalwoud – stromen mensen samen aan de Minnebron. Met flessen en kruiken die ze geduldig laten vollopen. Ben kijkt verrast. 'Ik wist niet dat dit nog bestond in ons land, een bron waar mensen hun drinkwater komen halen.' Dat doen ze al sinds mensenheugenis. Het verhaal wil dat wie van de bron drinkt, binnen het jaar zal trouwen.

Boskamperen

Op de bivakzone in het Meerdaalwoud staan tentjes opgesteld. Een gezin is er aan het kamperen in de natuur, met een prachtig zicht over de vallei. Een mysterieuze plek om te overnachten. Perfect voor de volgende vader-zoonuitstap, vinden Ben en Otis. De middag is intussen al ver gevorderd. Onderweg naar huis stoppen de twee avonturenzoekers nog in 't Vossenhol in Bertem. Een tof speelbos waar een pad je van het ene klautertuig naar het andere speelelement brengt. Otis daagt Ben uit voor een spelletje bosmikado. 'Op coronamaat, met de meterslange takken kan je gemakkelijk afstand houden van je spelgenoten', lacht Ben, terwijl hij voorzichtig een tak uit de stapel probeert te manoeuvreren. 'Bewogen!', roept Otis. *

Ook op avontuur naar de mysterieuze bossen van de Groene Gordel? Begin alvast te plannen op



www.toerismevlaamsbrabant.belbos

Recept van topchef Raf Verstraete

GOUDKOORTS IN DE KEUKEN

De Aarschotse kok Raf Verstraete verwent de ploeg van Sporza met zijn kookkunsten tijdens Vive le vélo. En heeft zijn eigen kookprogramma op de regionale zender ROB-tv. Raf gaat voor eerlijke en verrassende gerechten. Met lekkere seizoensgebonden producten uit eigen streek. Dus komt hij vanzelf uit bij witloof.

6 | WITTE GOUD GG



RECEPT

Grondwitloof met zoete aardappel en garnalen

TIP

Haal je witloof recht van bij de boer, dan smaakt het zelfs nog beter. Vind jouw verkooppunt op

 www.toerismevlaams-brabant.belwittegoud

Voor 4 personen:

4 stronkjes grondwitloof • 500 g zoete aardappel • 4 eieren • bakje gepelde garnalen • geroosterde of gemalen amandelen • 1 l melk • 1 el honing • 1 el boter • sap van ½ citroen • peper/zout • nootmuskaat • wat peterselie of bieslook

Bereiding

- Schil de zoete aardappels en snij in blokjes. Kook ze in een mengeling van de helft water en de helft melk tot ze gaar zijn.
- Doe de aardappelblokjes in een blender. Mix met de honing, het citroensap, peper, zout en de boter

- Boter vier cupcakevormpjes in. Doe in elke vorm een ei (zorg dat het eigeel heel blijft). Bak een 10-tal minuten in een voorverwarmde oven op 175 graden.
- Snij de witloofkropjes in de lengte door en laat ze een viertal minuten kleuren in de pan. Kruid met peper, zout en nootmuskaat.
- Doe dan een bodempje water in de pan, zet het deksel erop en laat het witloof garen op een laag vuurtje.

Afwerking

- Verdeel de zoete aardappelcrème over elk bord. Schik het ei en het witloof erop.
- Werk af met een beetje garnalen, wat fijngesneden peterselie of bieslook, en gemalen of geroosterde amandelen.



*Onze wandelaars
aan het woord*



#DEWANDELPROVINCIE

7 | #DEWANDELPROVINCIE GG/HG



Dieter



Dorien



Luc



Noël



Britt



Onze zes wandelaars hebben elk zo hun eigen redenen om op pad te gaan in Vlaams-Brabant. Volg hun avonturen op Facebook en Instagram en laat je inspireren voor een deugddoende herfstwandeling!





*Wandelaar Dorien
aan het woord*



Het einde van de wereld ligt om de hoek



"Je hoeft echt niet naar het einde van de wereld te reizen om je aan het einde van de wereld te voelen."



'We zitten zo vaak binnen, we lijken wel de indoorgeneratie', zegt Dorien. 'Altijd maar achter onze laptop of onze televisie. Terwijl er buiten zoveel te beleven valt. De natuur is een streling voor je oog én voor je ziel. Gefabriceerde pixels zijn dat niet, allesbehalve.'

Ze kocht een hoofdtelefoon, downloadde een podcastreeks, deed haar stapschoenen aan en ging op weg. Elke avond na de werkuren maakt ze tijd voor een wandeling. En in het weekend mag dat gerust ver zijn. Op zoek naar de

eenzame paden. 'Je hoeft echt niet naar het einde van de wereld te reizen om je aan het einde van de wereld te voelen.'

Mijn zelfzorgmoment

In het Pajottenland en de Zennevallei waar ze

opgroeide vind je nog volop die onverwachte verborgen plekken. Met open uitzichten en geen mens in de omtrek. 'Eigenlijk was ik op zoek naar een sport die bij me past. Crossfit, lopen, zwemmen ... Allemaal geprobeerd. Maar wandelen bleef hangen.



#opwandel#vlaamse-podcast#hiking
#spiritualiteit#dworp

"Ik leer gewoon graag bij en de combinatie met wandelen en luisteren is gewoon heerlijk."

TIPS VAN DORIEN

1. De vaak onbekende en verlaten paadjes van de **groene Molenbeekvallei** rond Dworp. Je kan er uren wandelen en genieten van het landschap.
2. Mijn vader baatte **brouwerij Oud Beersel** uit, waar ik opgroeide. Geuze en lambiek zijn onlosmakelijk verbonden met de streek. Een bezoek aan een lambiekbrouwerij of een geuzestekerij is altijd een goed idee.
3. Verdwij in de stilte van het **Hallerbos**. Je hoeft echt niet te wachten tot de beroemde hyacinten in bloei staan. En als je heel vroeg in de ochtend gaat, kan je reetjes spotten.
4. De **Herisemmolen** is een mooi stukje industriële archeologie uit de 19de eeuw, maar de originele watermolen is nog veel ouder. Pure authenticiteit. Met lekkere pannenkoeken in De Smidse.
5. Het **kasteel van Beersel** met zijn verborgen schat volgens Suske en Wiske. Het **kasteel van Gaasbeek**, met zijn kunstschaten van een excentrieke markiezin. Groenberg, Coloma in Sint-Pieters-Leeuw ... en zo heb je nog wel meer pareltjes.

Luister elke eerste zondag van de maand naar een nieuwe aflevering van de podcast Op wandel.



www.facebook.com/opwandel/



www.instagram.com/opwandel

Ik kan er meer in kwijt dan alleen mijn energie. Het is mijn zelfzorgmoment. Ik voel dat ik dan gewoon het dichtst bij mezelf ben. Mijn conditie is er ook op vooruitgegaan, ik heb minder last van rugklachten en ook mijn gevoelige darmen ondervinden deugd van een dagelijkse wandeling.'

Geluiden en podcasts

Vaak luistert Dorien naar de geluiden van de natuur, de vogels, het geroezemoes van het dorp. Maar even vaak luistert ze naar een podcast. 'Het liefst over zelfontplooiing en persoonlijke groei. Ik leer gewoon graag

bij en de combinatie met wandelen en luisteren is gewoon heerlijk.' Het zette haar aan een eigen podcastreeks te beginnen. Ze nodigt interessante mensen uit om mee te wandelen en te praten. 'Als je wandelt, is alles in beweging. Je kijkt niemand recht in de ogen waardoor je gedachten vlotter komen en je heel oprecht praat. Na enkele vragen zoekt het gesprek zijn eigen weg.'

Hip

De blog geeft wandelen iets eigentijds. 'En goed ook, want wandelen heeft onterecht een

ouderwetse connotatie. Jongvolwassenen staan er open voor, voor die traagheid van een mooie wandeling. Ook zij zoeken rust, natuur en authenticiteit. Terug naar de basis van de dingen. Yoga is daar een goed voorbeeld van. Wie vroeger aan yoga deed, werd gezien als een vreemde hippie. Vandaag vind je overal yogastudio's. Mensen zoeken innerlijke rust. Mijn advies: ga wandelen.'



www.toerismevlaams-brabant.be/wandelen



WIE IS DORIEN?

25 jaar

Groeide op in Beersel, woont met haar vriend in Leuven

Werkt als accountmanager bij Absoluut in Leuven



*Wandelaar Dieter
aan het woord*



Stop even, kijk rond, geniet van wat je ziet

Het liefst is Dieter hele dagen op pad. Met de tent op de rug, hiken door de natuur. En daarvoor hoeft hij niet zo heel ver weg. Ook in het Dijleland kan je verdwijnen van de wereld. Voor even toch. 'Met alleen de geluiden van de natuur om je heen. Weg van de stress van elke dag.'



WIE IS DIETER?

38 jaar

Woont met zijn
nieuw samengesteld
gezin in Haacht

Werkt als
freelance IT'er





#dieterthephotographer
#leefdaal#cinematichike



"Je kan hier ook meerdere dagen van de radar verdwijnen."

natuurlijk niet om het even waar je tent zetten, maar daar is een oplossing voor. Met het initiatief Camp in my Garden stellen inwoners hun tuin ter beschikking voor tentkampeerders.'

Terug naar de basis

De freelance IT'er kreeg de smaak te pakken toen een vriend hem meevroeg op een hikingtrip. 'En ik ben blijven wandelen', lacht hij. 'Als je op tocht bent, lijkt de stress van elke dag zover weg. Het enige dat je moet doen, is stap per stap die kilometers maken. Met het geruis van de bomen, het loeien van de koeien en een eenzame blaffende hond als geluid. Terug naar de natuur, naar de basis. Soms sta ik even stil om gewoon wat rond te kijken en de omgeving helemaal in me op te nemen. Pas als je de tijd neemt, valt het op hoe mooi de natuur is.'

Dichtbij en ver weg

En dat is ook verrassend dichtbij. 'Het Haachts Broek is zo'n plaats. Tussen Leuven, Brussel en Mechelen en toch een prachtige oase van rust en natuur. Je

stapt er tussen de schapen en koeien door. Ernaast ligt de Antitankgracht, ooit een verdedigingslijn en nu een natuurgebied. Je kan dan nog richting Werchter. De rockweide is ook gewoon een knap landschapspark. Als je nog kilometers wilt afmalen, stap dan door naar Wakkerzeel. Een mooi, godvergeten dorpje met authentieke kassestraten.'

Wandelbeelden

Dieter combineert wandelen met aan andere hobby: film en fotografie. 'Ik werd geïnspireerd door de Noord-Engelse wandelaar Thomas Heaton die op zijn Youtubekanaal de mooiste wandelfilms deelt. Met knappe beelden van de natuur en de bergen. Dat wilde ik ook. Onlangs nog werd ik herkend door wandelaars in Haacht. Mijn filmpjes en beelden hadden hen aangezet om ook op pad te gaan. Daarvoor doe ik het.'

www.toerismevlaams-brabant.be/wandelen

TIPS VAN DIETER

1. Het Haachts Broek is een prachtig wandelgebied met knuppelpaden over de zompige ondergrond, met bruggetjes, bossen en weilanden.
2. De Antitankgracht van Haacht werd gebouwd in 1939 als onderdeel van de verdedigingslinie Koningshooikt-Waver. Veel tanks heeft de gracht niet gestopt en na de Tweede Wereldoorlog nam de natuur het gebied over.
3. Als er geen muziek galmt over de weide van Werchter, kan je er wandelen door een hoogst origineel landschapspark. Met de containerkunst van de North West Walls als surreëel accent.
4. Het Brouwershof ligt vlak aan de Brouwerij van Haacht, aan de overkant van de straat. De perfecte plek om het aanbod van de brouwerij te proeven.
5. Burggraaf Philippe de Spoelberg legde een heel bijzondere collectie bomen en struiken aan op zijn domein. Vooral de magnolia's ogen prachtig. Zijn arboretum in Wespelaar is 20 hectare groot en heerlijk om te bezoeken.

Volg de wandelavonturen van Dieter op zijn Youtubekanaal: [DieterThePhotographer](#).



De lucht is hier het zuiverst



Wandelaar Noël aan het woord

Noël Beelen groeide op in de Getevallei en krijgt er maar niet genoeg van. Elk vrij moment dat hij heeft, bindt hij de stapschoenen aan en duikt hij het landschap tussen Neerlinter, Drieslinter en Melkwezer in. 'Op zoek naar rust en ruimte', vertelt hij.

"Als ik last heb van hoofdpijn, neem ik geen pijnstillers maar ga ik wandelen."



#getevallei
#buitenisnootverweg
#wandelendoetjegoed
#hiking

'Volg het Kamsalanderpad naar wandelknooppunt 101. Je kan de ijzeren brug over de Grote Gete niet missen, er hangen veel liefdessloten aan. Volg van hier de bewegwijzering naar knooppunt 100. Daar ben je pas helemaal midden in de natuur. Herinner je je het project CurieuzeNeuzen dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen onderzocht? Iemand van Natuurpunt vertelde me dat de lucht hier het zuiverst was. Dus tank ik hier telkens wat

extra lucht.' Noël Beelen heeft zo z'n favoriete wandeling in de Getevallei. Weg van de huizen en de auto's, op zoek naar de stilte en de natuur. 'Het geeft me rust', vertelt hij. 'Als ik last heb van hoofdpijn, neem ik geen pijnstillers maar ga ik naar buiten. Na een kwartiertje wandelen is de hoofdpijn verdwenen.'

Elk seizoen anders

Hij neemt zijn tijd. Voor een wandeling van een tiental

kilometer is hij gemakkelijk meer dan drie uur onderweg. 'Ik stop vaak om te kijken en foto's te maken van het landschap met mijn smartphone. Hetzelfde landschap ziet er op een ander moment heel anders uit. In de zomer staat het gras hoog, in de lente staan de weidebloemen in bloei, de herfstkleuren heersen in het najaar. Als de paden in de wintermaanden er nat bij liggen, ploeter ik graag door de modder. Dan komt het kind in me weer even naar boven.'

Besmeurde kleding is niet het enige risico. In het broedseizoen is Noël op zijn hoede. 'Een broedende buizerd is niet happig op wandelaars', zegt hij. 'Maar gelukkig is het enige dier dat al boven mijn hoofd vloog, een zingende koekoek. Er

wonen ook reetjes in de Getevallei, maar die kreeg ik nog niet te zien. Volgend jaar halen we een hond in huis. Hij wordt mijn vaste wandelpartner.'

Propere rivier

De foto's die Noël maakt, deelt hij op zijn Instagrampagina. Hij is fier op zijn streek en dat toont hij graag. 'De Getevallei ligt er mooier bij dan toen ik jong was', herinnert hij zich. 'Ik weet nog hoe mijn leraar in de lagere school tijdens een wandeling langs de Gete naar het water wees en zei: als je hier in valt, stink je twee weken lang. De rivier was toen nog erg vervuild. Vandaag niet meer, er zwemmen opnieuw vissen in.'

 www.toerismevlaams-brabant.belwandelen

WIE IS NOËL?

54 jaar

Woont met zijn vrouw en 18-jarige zoon in Oplinter

Werkt als medewerker van de belbuscentrale bij De Lijn



TIPS VAN NOËL

1. *Vertrek aan het stationsplein van Drieslinter en volg het Avonturenpad. Een toffe wandelroute door de Getevallei op kindermaat. Over de wiebelende hangbrug Golden Geet, langs de houten Getedraak en meer ravotplekken.*
2. *Blijf een nachtje kamperen op de bivakplaats aan de Kamsalamanderhut. Midden in de natuur. Het hout voor de kampvuurplaats ligt klaar.*
3. *Doysbroek is een bijzonder natuurgebiedje tussen de 's Hertogengracht en de Grote Gete. Wie weet spot je hier een kamsalamander, een Getedraak zoals ze deze opvallende watersalamander hier ook noemen.*
4. *Wandel rond het meer van Provinciedomein Het Vinne. Een hangplek voor ontelbare water- en trekvogels. Vergeet je verrekijker niet en speur de waterlijn af vanuit de uitkijktoren.*
5. *De Helixagon is een speels kunstwerk tussen wandelknooppunt 70 en 71 in Wommersom. Eén van de elf fruitbeeldige kunstwerken in Zuid-Hageland. De gedraaide zeshoekige kijkbuis trakteert je op een fraai uitzicht over de velden en fruitboomgaarden, helemaal tot in Tienen.*

Volg de wandelingen van Noël op

 www.instagram.com/noel_beelen





*Wandelaar Britt
aan het woord*



#daytripswithkids#speelboseverzwijnbad#oudheverlee#happykids#vlaamsbrabant#staywild

Maak je kinderen enthousiast!

Hoe krijg je je kinderen enthousiast mee op wandeling? Veel ouders proberen het, maar Britt Jonckers slaagt er ook in. Vraag maar aan Lars (13) en Mirthe (9). 'Zorg voor afwisseling en een vleugje avontuur. Bergen om te klauteren, bossen om te ravotten, en een ridderkasteel daar bovenop. Zo heb je ze helemaal mee.'



WIE IS BRITT?

39 jaar

Woont met haar man Steven en haar kinderen Lars (13) en Mirthe (9) in Webbekom

Werkt bij de Vlaamse overheid



#day_trips_with_kids
#provinciedomeinhalvemaan
#diestuwstad#happykids
#motherhood



"Voor al die ouders die graag een wandeling maken waar ook de kinderen plezier aan beleven."

'Het is een uitdaging, ja. Vooral om die tienerzoon van me mee te krijgen', lacht Britt. 'Maar als we op weg zijn, draait hij wel bij. We maken onze wandelingen niet te lang. Vijf tot acht kilometer, dat is ideaal. En met voldoende afwisseling. De zanderige heuvels, de bossen en de hoge varens van Averbode zijn een topper. Of de omgeving van het kasteel van Horst. De weerspiegeling van het kasteel in het water is gewoon prachtig.'

Geen verveling, geen gezeur

'Van hier stap je door open velden en voor je het weet ben je in het Troostenbergbos. In de grote speelzone hebben de kinderen niet meer nodig dan een omgevallen boom om op te klauteren. Net halverwege de wandeling kom je aan de gezellige Gempemolen aan de rand van het bos. En de terugweg gaat langs de zuiders aanvoelende wijnhellingen. Een wandeling met zoveel variatie laat geen verveling toe. En geen gezeur.'

'Als het af en toe toch wat langdradig wordt, komt mijn ervaring als gewezen chiroleidster goed van pas. Dan bedenk ik kleine opdrachten. Wie vindt als eerste een slak? Of zoek een bijzondere steen. Om het eerst aan de dikke boom. Zo leggen de kinderen veel kilometers af zonder dat ze het door hebben. En het zijn bovendien gezellige kilometers.'

Ongekende paadjes

Eigenlijk wandelt Britt zelf nog niet zo heel lang. Ze ontdekte de geneugten van het wandelen tijdens de coronacrisis. 'Met de kinderen thuis van school en ik thuis aan het werk, trokken we 's middags al eens de deur achter ons toe om de buurt te verkennen. Ik woon al heel mijn leven in Webbekom, aan de rand van het mooie Webbekoms Broek. Toch ontdekte ik nog ongekende paadjes. Tijdens onze korte wandelingen praatten we over andere dingen. En de natuur brengt je gedachten tot rust. Ik merkte dat ik nood had aan die



TIPS VAN BRITT

5. De interactieve wandeling van **Het Moment**, het beleevingscentrum van de Abdij van Averbode. Een toffe zoektocht door de bossen van de Merode. Onderweg zorgen QR-codes voor allerlei opdrachten.
www.averbodemoment.be/beleving
2. Het klauterparcours en de avontuurlijke speeltuigen van **Provinciedomein Halve Maan in Diest**. En dan de natuur in van het Webbekoms Broek.
3. De **Wissebeemd**wandeling door de holle wegen van Bekkevoort. Met halverwege een houten schommelbank van waar je een bijzonder mooi uitzicht over de Hagelandse heuvels hebt.
4. Een korte tocht rond de vijver van het **kasteel van Horst**. Bij elke stap verandert het uitzicht op het kasteel een klein beetje.
5. Het toegankelijke **Troostenbergbos** en het wildere **Walenbos** dat er net naast ligt. Ongerept groen in één van de mooiste natuurgebieden van het Hageland.

Meer tips van Britt?

www.instagram.com/day_trips_with_kids

wandelingen en daarom zijn we dat blijven doen. Met de kinderen, maar ook soms alleen.' De verborgen plekken die ze ontdekt en andere wandeltips deelt Britt op haar instagrampagina. 'Voor al die ouders die graag een wandeling maken waar ook de kinderen plezier aan beleven.'

www.toerismevlaams-brabant.be/wandelen



Wandelaar Luc
aan het woord



Naar buiten, tussen de mensen en de natuur



'Er is geen paadje in de Brabantse Kouters dat Luc Larivière niet kent. Hij is peter van het wandelnetwerk, ruimt zwerfvuil, maakt zoektochten, herstelt wandel- en fietsbordjes en is altijd wel ergens op weg. 'Ik kan gewoon niet stilzitten', lacht hij.'

'Duizend kilometer? Misschien iets meer', zegt Luc als we hem vragen hoeveel kilometer per jaar hij wandelt. 'En ook nog 2500 kilometer op de fiets. Ik ben als peter van het wandelnetwerk verantwoordelijk voor vier wandellussen in en om Wolvertem. Die controleer ik geregeld. Maar

ik ben ook gewoon graag onderweg. Soms alleen, vaak samen met mijn vrouw Martine. Onderweg maken we graag een praatje met andere wandelaars. Als ik iemand de weg kan wijzen of kan helpen, ben ik tevreden. En intussen ruim ik het zwerfvuil op de meest verlaten paden. Ik ben ook

zwerfvuilcoach van Meise. Als mensen ergens een sluikestort ontdekken, bellen ze mij op.'

Oppem en Ossel

Luc kent zijn streek door en door. Zijn mooiste wandelroute leidt hem naar het gehucht Oppem. Een dorpje waar de tijd geen



"Als ik iemand de weg kan wijzen of kan helpen, ben ik tevreden. En intussen ruim ik het zwerfvuil op de meest verlaten paden."

#Oppem



vat op lijkt te hebben, met het pittoreske, witte Sint-Stefanuskerkje als charmant ankerpunt. 'Van hieruit wandel ik graag door de velden naar het dorpje Ossel en de Duivelsschuur van Amelgem. Een schuur met een lugubere legende. Wie nog verder wilt, kan helemaal tot aan de Plantentuin van Meise wandelen. Die heeft voor mij geen geheimen meer, maar als je er nog niet geweest bent, moet je er zeker langsgaan. Wat een plantenrijkdom uit alle hoeken van de wereld!'

Wilde bloem

De flora uit eigen streek interesseert Luc ook. Hij

fotografeert alle wilde bloemen die hij tijdens zijn wandelingen tegenkomt, en deelt die online. 'Ik heb wel al 140 verschillende soorten gedocumenteerd. Als ik een soort niet ken, deel ik die op gespecialiseerde Facebookgroepen over wilde bloemen. Binnen de paar minuten heb ik antwoord.' De Brabantse Kouters lenen zich volgens Luc voor lange wandelingen vol afwisseling. 'Je kan naar Steenhuffel en Londerzeel, langs de fietsroute 't Leireken. Het oude stationsgebouw in Steenhuffel is een originele bistro, met een eerste klas treinwagon uit 1935 voor

TIPS VAN LUC

1. In de *Plantentuin Meise* reis je naar andere werelden, van de woestijn naar de savanne en het regenwoud. Het is één van de grootste plantentuinen ter wereld. Je vindt er wel 18.000 verschillende soorten in majestueuze serres.

1. Het gehuchtje *Oppem* – bij Wolvertem – is een schilderachtige plek rond het mooie Sint-Stefanuskerkje. Als je van hieruit de velden in wandelt, wacht je een knap zicht over de skyline van Brussel. Het Atomium, de Basiliek van Koekelberg en het Koning Boudewijnstadion lijken zo dichtbij.

1. De trein rijdt al sinds 1952 niet meer tussen Londerzeel en Aalst, maar wandelaars en fietsers zijn er des te meer. Het traject is een bijzonder fiets- en wandelpad. Het oude stationnetje van Steenhuffel is nu een gezellige bistro.

1. Neem een kijkje achter de schermen van *Brouwerij Palm* en ontdek het brouwproces van ketel tot glas. Bezoek nadien stoeterij *Diepensteyn* en de stoere Brabantse trekpaarden, het symbool van Palm.

1. De *Wolvertemse Beemden* is een mooi, vochtig natuurgebied aan de samenvloeiing van de Molenbeek en de Meuzegemse beek. Je kan er watervogels spotten, zeldzame wilde bloemen zien bloeien en grazende gallowayrunderen tegenkomen. Die grazen ook in het Velaartbos wat verderop. Hier is het Koesterburenpad van de Birrebeekvallei een aanrader.

 www.facebook.com/luc.lariviere.75

de deur. Henri Van de Velde ontwierp het interieur. Van hieruit kan je naar het kasteel Diepensteyn en Brouwerij Palm, en langs de Heidemolen van Malderen. Helemaal aan de andere kant, in Asse, is het heerlijk wandelen in het Kravaalbos. Vertrek aan café Bij Stinne, een authentieke kroeg waar de tijd stilstaat.'

 www.toerismevlaams-brabant.be/wandelen



WIE IS LUC?

58 jaar

Woont met zijn vrouw Martine in Wolvertem

Werkt bij Infrabel



WIE IS NICKI?

34 jaar

Woont in centrum Ter Boogaerde én bij haar mama Lizy in Zoutleeuw

Rijdt paard op donderdag. Haalde met paardrijden een bronzen medaille op de Special Olympics.



*Wandelaars
Lizy en Nicki
aan het woord*

Zonder drempels de natuur in

Het liefst van al bolt Nicki Van Poele in haar elektrische rolwagen door de natuur, in het groen en tussen de bomen. Maar een drempel, te veel kiezels of een kleine verzakking in de weg zijn onoverkomelijke hindernissen. Daarom zoekt mama Lizy de mooiste toegankelijke routes uit.



De torenvalk

TIPS VAN NICKI

1. *Huur gratis een rolwagen voor alle terrein in Provinciedomein Het Vinne. Daarmee kan je ook de wat meer avontuurlijke paden doen die anders niet toegankelijk zijn met een rolstoel.*
2. *Vertrek aan onthaalzone De Speelberg voor een wandellus door Meerdaalwoud. Ook de vogelkijkhut onderweg is toegankelijk. De lus is 4,5 kilometer lang, maar je kan die verlengen tot 8,1 kilometer als je helemaal tot aan onthaalzone De Torenvalk gaat.*
3. *Het toegankelijke parcours over de brede bospaden en dreven van Hallerbos. Prachtig in het najaar, maar kom zeker eens terug in de lente als de boshyacinten in bloei staan.*
4. *Het Park van Hoegaarden – de vroegere Tuinen van Hoegaarden – is een mooi park vol oude bomen, wilde kruiden en biodiversiteit. Zet je op een zonnige najaarsdag op het toegankelijke terras van brasserie Kapittelhuys aan de rand van het park.*
5. *Het Park van Tervuren is niet alleen een heerlijke plek om te flaneren, de brede wandelpaden zijn ook prima geschikt voor rolstoelen. Je kan langs de vijvers tot aan het Africamuseum.*

 www.facebook.com/nicki.vanpoele

En waar is het mooier dan tussen de statige beuken van het Meerdaalwoud? Een rolstoeltoegankelijk pad vertrekt aan onthaalzone de Speelberg aan de Weertsedreef en leidt diep het woud in. Voorbij de bunkers van het voormalige militaire domein tot aan een kijkhut waar je ook met de rolstoel gemakkelijk geraakt.

Dan gaat het verder tot helemaal aan de andere kant van het bos, naar onthaalpoort De Torenvalk. Hier waakt de metershoge houten torenvalk van boomkunstenaar Ad Wouters, de mascotte van het woud. Het zicht vanop de 17 meter hoge uitkijktoren is verbluffend. Tot helemaal boven kan Nicki niet, maar de lift brengt haar wel tot op de eerste van vijf verdiepingen.

Obstakels overwinnen

'Ik geniet ervan in de natuur te zijn', zegt Nicki. Ze praat enthousiast maar haar beperking zorgt ervoor dat ze moeilijk verstaanbaar is.

'We zijn echte natuurmen- sen', vult haar mama Lizy aan. 'We wagen ons af en toe wel aan een stadswandeling, maar dat is nooit echt gemakkelijk. Er zijn gewoon te veel obstakels als drempels en stoepranden. Voor een elektrische rolwagen is elk niveauverschil een barrière. Geef ons maar de open natuur.'

Die natuur blijkt echter lang niet altijd zo open en toegankelijk als je met de rolwagen bent. 'Onlangs nog hebben we ons vastgereden in een dikke laag kiezels. Enkele passanten hebben de rolwagens losgetrokken. Ik vind dat niet erg. Een beetje avontuur is wel tof. Maar Nicki vindt het niet leuk als we hulp moeten vragen. Ze is niet graag hulpeloos.'

'Ik wil het alleen kunnen', zegt ze. 'Daarom stippelt mama routes op voorhand uit. Veilige routes, waar we wel overal door geraken.'

Dikke banden

Zoals het toegankelijke pad Rollen door de Bossen in

Meerdaalwoud, of het rolstoelvriendelijke pad in het Hallerbos. 'Dat was onze mooiste wandeling, daar in Halle', zegt Lizzy. 'Maar ook heel dicht bij huis, in Zoutleeuw, vinden we onze weg. Over de paden van Provinciedomein Het Vinne kan je niet met een elektrische of gewone rolwagen rijden. Maar wel met een rolwagen voor alle terrein, met heel dikke banden. En die kan je er gratis lenen. Het vergt wel wat stevig duwwerk van mij, maar Nicki vindt het tof. Dergelijke toegankelijke initiatieven zijn fantastisch.'

 www.toerismevlaams-brabant.be/wandelen

 www.toerismevlaamsbrabant.be/iedereentoerist

Wonderlijke wandelapp

TIJDREIZEN IN DE MERODE

20 | AUGMENTED ROUTES GG/HG



Maagdentoren Zichem



De kanonnen van de citadel bulderen en de begijntjes kuieren over de kasseien van het begijnhof. Download de app Augmented Routes en het bijzondere verleden van Diest komt voor je ogen tot leven.



TIP

Reis naar de mooiste landschappen, wandel binnen in prachtig historisch erfgoed en bezoek de bijzondere musea van Vlaams-Brabant. Zonder de deur uit te gaan. 100% coronaproof dus!

 www.virtueelvlaamsbrabant.be.

Citadel Diest



Begijnhof Diest

ORANJEWANDELING

Volg de Oranjewandeling en ontdek met de Augmented routes app het bijzonder verleden van Diest. Het wandelkaartje kan je gratis downloaden.

 www.toerismevlaams-brabant.be/wandelen



2. Laad de kanonnen!

Ze hebben de stad nooit echt moeten verdedigen tegen een Nederlandse inval, maar de kanonnen van de indrukwekkende citadel waren er wel klaar voor. Laat ze knallen en verdedig de stad! Je komt meteen te weten wat voor een vernuftig verdedigingsstelsel die vijfhoek is.

3. Wandelen met begijntjes

Een pittoreske stad in de stad, gesticht in 1253 en UNESCO-werelderfgoed. Maar de begijntjes zijn er al lang niet meer. Breng ze tot leven en kijk hoe het er 200 jaar geleden aan toe ging. Niet veel veranderd, toch? Zelfs de 14^{de}-eeuwse begijnhofkerk staat er nog. *

 www.toerismevlaams-brabant.be/virtueel

1. Een kerk met een verhaal

Vertrek aan de Grote Markt in de schaduw van de Sint-Sulpitiuskerk. Een kleine quiz voor je op pad gaat? Doe maar, je komt meteen te weten welke heilige gedoopt werd in dit fraai staaltje Demergotiek. Maar weet je ook waarom Prins Filips Willem van Oranje-Nassau er begraven ligt?

JOUW VIRTUELE BRIL

De app Augmented Routes doet het onmogelijke. Je kijkt door metersdikke erfgoedmuren en reist terug in de tijd. En niet alleen in Diest, ook andere bijzondere verhalen en plaatsen komen tot leven.

- Wandel tussen de badgasten van de jaren '30 over het strand aan het Sportmonium in Hofstade.
- Een Duitse generaal wacht je op aan de Engelenburcht in Tildonk.
- De jonge Jozef De Veuster – pater Damiaan – heet je persoonlijk welkom in zijn geboortehuis in Tremelo.
- Beleef de bruisende sfeer van een volle festivalweide in Werchter.
- Beklim de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot zonder ook maar één trede te nemen.
- De Demer danst als een sierlijk lint door haar vallei in Langdorp. Een prachtig zicht vanuit de lucht.
- Kijk achter de muren van de Abdij van Averbode, zonder de Norbertijnen te storen in hun gebed.
- De Witte ravot weer op de oevers van de Demer aan de Maagdentoren in Zichem.

Je vindt de gratis app Augmented Routes in je app store.



WANDBERFUL LEUVEN



Blogster
Ann Vandenberghe
ontdekt Leuven



Sint-Pieterskerk, Het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts

Blogster Ann Vandenberghe reist, ontdekt, proeft en geniet. In heel het land en ver daarbuiten. Maar liefst is ze gewoon in haar thuisstad Leuven. 'De vibes van een eeuwig jonge grootstad, maar tegelijkertijd gezellig klein. Met een boeiende geschiedenis, heerlijke smaken en toffe shopadressen. En zo gemakkelijk te voet te beleven.'

48 uur in Leuven?
Dit mag je niet missen!

MAAK EEN GOEDE EERSTE INDRIJK

"Met een dame als Leuven maak je eerst beleefd kennis. Dus ga Visit Leuven (Naamsestraat 3) binnen aan de zijkant van het **stadhuis** en haal de wandelfolder. Die toont je alle must-sees van de binnenstad. Met op nummer 1 het stadhuis zelf! En steek dan de **Grote Markt** over, duw de houten deur van de **Sint-Pieterskerk** open en bewonder Het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts. Wandel daarna naar die andere klassieker: **de Oude Markt**. Maar eerst moet je voorbij 't **Galetje** in de Kortestraat. Het amarena-ijis met zoete kers is er onweerstaanbaar."

UTOPISCHE STAD

"Wandel over de Oude Markt richting Naamsestraat. Als je langs de universiteitshallen, de oude collegegebouwen en de **Sint-Michielskerk** stapt, voel je de rijke geschiedenis van de stad. In een huisje aan de Standonkstraat liet Thomas More 500 jaar geleden zijn beroemde boek Utopia drukken.

Kuier met de blik naar boven – de gevels! – naar **Museum Leuven**. Een prachtig gebouw van architect Stéphane Beel. Zoek aan de ingang met het hellende vlak en de geometrische, sobere architectuur de juiste hoek voor de perfecte Instagramfoto. Het dakterras van M Leuven is trouwens de beste plek om de toren van de **Universiteitsbibliotheek** te fotograferen. Als je niet bang bent van wat trappen, kan je die ook beklimmen. Het uitzicht is er fenomenaal!"

STREET ART MET DE FIETS

Huur een fiets. Elektrisch, een bakfiets, een stadsfiets ... Keuze genoeg, kijk maar op www.leuven.be/fiets-huren. Laat de gratis app **Streetartcities** je leiden van het ene kleurrijke gevelkunstwerk naar het andere. Deze vijf werken zijn mijn favorieten:

- 1 **De pauw** — Dzia en Sir Mechelsestraat
- 2 **The Book Box** — Dindin Pleinstraat
- 3 **Birds** — kunstenaarscollectief Super-A en Collin van der Sluijs. Geldenaaksebaan
- 4 **Het zittende ventje** — Bisser Mussenstraat.
- 5 **Het meisje met de koffer** — Smates Pieter Nollekensstraat



Stadhuis Leuven

©KarlBruninx

TIP

Koffie en Staal (Dirk Boutslaan 12). Lekkere koffie en huisgemaakt gebak. Liever een volkstroeg? **Leuven Central** (Margarethaplein 3) is een echt 'Leives volksstaminee'

©KarlBruninx



©KarlBruninx



M-Museum



Thelma Coffee & Design



Gezellig een terrasje doen binnen je bubbel kan perfect in Leuven!



Bar Florida

Kaasambacht Elsen in de Mechelsestraat



SLOW SHOPPING

Snelsnel winkeltjes doen in Leuven? Vergeet het! Hier neem je je tijd want tussen de winkelketens en bekende merken zitten pareltjes verborgen. Zoals de interieurwinkels **Design District** (Justus Lipsiusstraat 18) en vlak ernaast **Starbrook Airlines** (Ravenstraat 104). In **L'étude Interior** (Koning Leopold I-straat 50) kan je blijven snuisteren tussen de handgebreide accessoires, het aardewerk, de lederwaren en sjaaltjes.

MECHELSE- STRAAT

De Mechelsestraat tussen Vismarkt en Schrijnmakersstraat is een eigenzinnige winkelstraat met bijzondere adressen. **Kaasambacht Elsen** (Mechelsestraat 36) is een autoriteit als het over kaas gaat. Als ik een mooi geschenkje zoek, ga ik naar de **Tafel van Feliz** (Mechelsestraat 11). Als je de Mechelsestraat door bent, haal dan op de Vismarkt een doosje pralines in patisserie **Zuut** (Vismarkt 2) om onderweg naar huis na te genieten.

WINKELPAUZE?

De conceptstore **Thelma Coffee & Design** (Vaartstraat 12) is de perfecte plek. Of ga naar **Barbóék** (Schrijnmakersstraat 17), een gezellig boekencafé met huisbereide taart. Nu we het over boeken hebben: Maartje Swillen van boekhandel **Boekarest** (Ladeuzeplein 12) weet me altijd het juiste boek aan te raden.

DINEREN AAN DE VAARTKOM

De oude industriële site is nu een hippe buurt met lekkere eetadressen. Begin met een aperitiefje in **Bar Florida** en dan een diner in **Noordoever**, lekker vegetarisch. Of ga voor stijlvol chique in **Gastrobar Hop** of **Zappaz**, waar de tapas echte schilderwerkjes zijn. *  www.wannderful.com

BOEK JE VERBLIJF

Voor warme B&B's en charmante hotels:

 www.visitleuven.be/overnachten

MEER WANDELLEN?

Haal je wandelgidsje bij **Visit Leuven**. Of download via

 www.visitleuven.be/ontdek-de-mooiste-wandelingen-leuven



Hres?

Design District



25 oktober, 29 november en 27 december

FAMILIEZONDAG IN BELEVINGSCENTRUM '14-'18!

Rare jongens, onze (groot)ouders

Een paternoster, eau de cologne, een fietsplaatje? Rare jongens, onze (groot)ouders! Wat toen alledaagse spullen waren, zijn in de ogen van de kinderen van vandaag vreemd en ongekend. Want wat doe je in hemelsnaam met stijfjes? Waarom zou je elk jaar een kleurrijk, metalen fietsplaatje aan je tweewieler hangen? Wat is een paternoster? En hoe ruikt Eau de cologne? Twee leeftijdsgenootjes van toen leggen het allemaal uit op kindermaat tijdens de interactieve ontdekkingstocht 'Met Handen en Voelen'. Elke familiezondag om 14 uur.

www.toerismevlaamsbrabant.be/orlog



PRAKTISCH!

Voor kinderen van
6 tot 12 jaar

Maximum 1 volwas-
sene per gezin

5 euro/kind, 10 euro/
volwassene

[grooteoorlog@
vlaamsbrabant.be](mailto:grooteoorlog@vlaamsbrabant.be)

"Laatste zondag van de maand?
Dan is het familiezondag
in Belevingscentrum
'14-'18 in Tildonk. Reserveer
alvast je plekje!"

GRATIS
familiepakket



Met Jerome en Gustavine naar de Grote Oorlog

Duik de verkleedkoffer * in en leg dit familiemoment vast met een authentieke polaroidcamera. De foto krijg je meteen mee. En dan op weg, in het spoor van Jerome en Gustavine. Ze vertellen je hoe het leven eraan toe ging tijdens de Grote Oorlog. Welke spelletjes speelden de kinderen tijdens de oorlogsjaren? Hoe was dat, op de vlucht gaan? Welke groenten aten ze? Je komt het allemaal te weten. En dat er ook vandaag nog kinderen op de vlucht zijn, ontdek je al knutselend in het Nomadlab. Een bijzonder leerrijke en boeiende dag voor het hele gezin. *

www.toerismevlaamsbrabant.be/orlog

* We houden rekening met de geldende veiligheidsmaatregelen!

Doe maar lekker stoer. Het mag,
aan het Sven Nys Cycling Center in Baal.

STOERDOENERIJ!

Ben je ouder dan 10 jaar? Kom dan een halve dag klauteren in de bomen.
Langs takken en klimgrepen hijs je je wel tien meter hoog. Stoer ravotten in de
gezonde boslucht. En nadien vlam je met de bmx over de beroemde Balenberg.



Ben je de 14 jaar voorbij? Dan gaat het er niet alleen stoer maar ook extra stevig aan toe. Een hele dag lang. Eerst dapper boomklimmen – durf je wel helemaal tot boven? – en dan een pittig spel Archery Tag. Met pijl en boog probeer je het andere team te verschalken. Na de middag verover je met de mountainbike de pittige hellingen van de Balenberg of maak je een sportieve toertocht door het Hageland. Ideaal ook als teambuilding voor je groep of bedrijf. *

www.enthu.be

daan@bosk.be

BEDWING DE BALENBERG

Wist je dat het gekende veldritparcours van De Grote Prijs Sven Nys op jou wacht om bedwongen te worden? Huur je cyclocross-fiets of mountainbike in het Sven Nys Cycling Center en waag je kans over de hellingen en door de modder van de Balenberg.

En er is meer. Tussen de bomen door loopt er nog een pittig mountainbikeparcours. En wie zijn skills helemaal op de proef wil stellen, kan altijd het trialparcours, de pumptrack of de rockgarden proberen. Als je durft. Maak daarna je (huur)fiets proper aan de fiets douche.

Het Sven Nys Cycling Center? Dat is een ode aan de cyclocross op de top van de Balenberg. Je wordt er ondergedompeld in de wereld van de cyclocross, de heroïsche overwinningen, de kampioentruitjes, het zweet en de tranen van de profrenners

www.toerismevlaamsbrabant.belsvennys

TIP: LEG DE KOERS ONDER DE KERSTBOOM

De koers verbindt ons allemaal. Vooral als we ons over een spelbord buigen. Het beroemde vastgoedspel Monopoly stelt een unieke editie voor: Monopoly Koers. Met legendarische plekken, zoals de Muur, het Kwaremontplein of de Velodrome van Roubaix. En natuurlijk ontbreekt de Balenberg en het Sven Nys Cycling Center niet.

www.monopolykoers.be



Wandelvakanties in Vlaams-Brabant

Blijf wat langer!

ONTDEK ONZE LOGIES

HOTEL PLUIMPAPAVER

Met voet & vork

Na een stevige tocht over de Hagelandse heuvels proef je ook letterlijk van de streek. Gastvrouw Jasmina maakt voor jou het lekkerste diner met streek- en seizoensgebonden producten. Mét Hagelands aperitief. Ook tijdens de wandeling zelf hoef je geen honger te leiden, want je krijgt een stevig lunchpakket mee. Dit arrangement omvat twee overnachtingen in het knusse hotel. De wandelbox van het wandelnetwerk de Merode wijst je de weg én mag je houden.

165 euro per persoon
Nopstal 51, 3202 Rillaar
016-50 22 19
info@pluimpapaver.be
www.pluimpapaver.be

ROSARIO & HET VERBLIJF

Pajottenland van einder tot einder

Er wacht je een bijzondere driedaagse wandelbeleving in het wondermooie landschap van Bruegel. Je vertrekt aan het kasteel Ter Rijst in Pepingen. Met de wandelkaart volg je de uitgestippelde route langs de knooppunten. Je bagage hoef je niet mee te zeulen, die wordt naar je slaapadres gebracht. De eerste dag wachten je vijftien rustige kilometers tot aan B&B Rosario. Een heel bijzonder adres in Bever, dit voormalige klooster werd liefdevol verbouwd volgens ecologische principes. Na de ontvangst met een aperitiefje erbij kan je genieten van een wel-doend driegangendiner.

► De volgende ochtend ga je na het stevige ontbijt op pad voor een tocht van dertig kilometer. De picknick voor onderweg krijg je mee. 's Avonds kom je aan in Het Verblijf in Lennik, een authentieke Brabantse hoeve in de velden van Lennik. Ook hier staat je aperitief klaar en kom je op krachten met een lekker diner. De volgende dag maak je de lus rond. Als je wilt, kan je jouw wandelvakantie nog stijlvol afsluiten met een lunch in restaurant T'Rest in het kasteel Ter Rijst.

327 euro voor twee personen
Rosweg 54, 1750 Lennik
0477-60 76 54
welkom@hetverblijf.be
www.hetverblijf.be
www.rosario.be



Het Verblijf



B&B Louis 1924



Hotel Pluimpapaver



B&B Nokernote



De Kaai



Rosario

DE KAAI Ver weg en dichtbij

Een gloednieuw logeeradresje in een gerenoveerd 100 jaar oud pand. In elk van de vier gastenkamers waan je je in een ander land: Engeland, Griekenland, Marokko of Vietnam. Na je wandeling schuif je aan tafel in het restaurant waar je het beste uit de Noordzee wacht. En daarna hoef je enkel nog de trap op te gaan om te genieten van een verkwikkende nachtrust. Na een lekker vers ontbijt, kan je zo weer de wandelschoenen aantrekken.

200 euro voor 2 personen
Vandenpeereboomstraat 58,
1500 Halle, 02-380 18 44
info@restaurantdekaai.be
www.restaurantdekaai.be

B&B LOUIS 1924 Proeven van het Pajottenland

De bubbels staan al koud om je welkom te heten in deze prachtig gerestaureerde hoeve in het pittoreske Sint-Martens-Bodegem. Na je uitgestippelde wandeling door het Pajottenland, brengt de shuttle je naar Brasserie Julie op het Dorpsplein voor een lekker driegangsmenu. Nadien doe je je weg in je charmante kamer met warme eikenhouten vloer. Je wordt wakker met de geur van het uitgebreide ontbijt dat op je staat te wachten. Nog een aandenken? Wat dacht je van een degustatiebox met streekbieren?

320 euro voor twee personen
Langeveldstraat 19, 1700
Sint-Martens-Bodegem
02-308 40 67
info@louis1924.be
www.louis1924.be

B&B NOKERNOTE Op trot in de Velpevallei

Gastheer Lode schenkt je een streekbiertje uit als verwelkoming, en stippelt dan samen met jou op de kaart een wandeling uit door de mooie Velpevallei. Met het lekkere lunchpakket hoef je onderweg geen honger te lijden. 's Avonds geniet je van een lekker diner in restaurant De Refuge in Tienen. Dit arrangement is inclusief twee overnachtingen en ontbijt.

175 euro per persoon
Romeinsebaan 55,
3300 Vissenaken
0495-588 447
info@nokernote.be
www.nokernote.be

BLIJF GERUST WAT LANGER!

Op één dag weet je nog niet echt van wandelen in Vlaams-Brabant. Want er valt nog zoveel meer te beleven. Dus blijf een nachtje, boek een wandelarrangement en er wacht je een bijzondere kennismaking met dé wandelprovincie. Meer mooie wandelvakanties vind je hier:

www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelarrangementen

En wist je dat dit najaar alle gasten bij de deelnemende logies een beleefbon van tien euro krijgen? Die kan je inruilen bij de handelaars en attracties van de streek.

www.toerismevlaamsbrabant.be/beleefbon

'Een brok inspiratie
in de bus, net als het
begint te kriebelen!'

GENOTEN VAN DIT MAGAZINE? ER IS MEER!

Aboneer je gratis op dit magazine!

Krijg je nooit genoeg van Vlaams-Brabant? Neem dan een gratis* abonnement op dit Groene Gordel & Hageland Magazine. Twee keer per jaar valt het in je brievenbus, vol nieuwe fiets-, wandel- en bezoektips.

 www.toerismevlaamsbrabant.belabonnement

* Mits €2,76 bijdrage voor de verzending



50 REDENEN OM NOG MEER TE ONTDEKKEN!

Er zijn natuurlijk meer redenen om Vlaams-Brabant te ontdekken, maar de 50 tofste plekjes staan op een handige overzichtskaart. Gratis, vol praktische informatie!

 www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties



Zin om nog meer te wandelen?

Ontdek dan onze wandelnetwerken. Plan je eigen route of kies een uitgestippelde wandeling uit de infogids.

 www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

